



De geschiedenis van het Maasdorpje Leut hangt in grote mate samen met de geschiedenis van het kasteel Vilain XIII dat de dorpskern domineert.

Het kasteel met uitgestrekt landschapspark is het hart. Reuzen van bomen, uniek in grootte en soort, en statige dreven doen je wegdromen naar het ridderlijk verleden van deze omgeving. Daarnaast vind je in dit landschap een uitgebreide variatie aan typische landschapselementen zoals hagen, oude dijklichamen en boomgaarden.

We komen langs de hoogstamboomgaard, die genoemd is naar Eric Bemelmans, oud bestuurder van Orchis.

Sinds je bij ons wegging ben je overal.  
Naamloze stilte rondom ons.  
Zachte bries in de zomeravond.  
Vogel ontvlucht aan het schutblad van onze handen.  
Niet aan de warmte van ons hart.